

DROOMLIED VAN OLAV ÅSTESON



UITNODIGING

DATUM	Vrijdag 27 december	LOCATIE	Het Witte Kerkje Kampstraat 8 Baarn*
TIJDSTIP	19.30 uur Zaal open 20.00 uur Aanvang 22.00 uur Einde	ENTREE	Gratis, met thee/koffie
		UITVOERING	Muziek Zang Declamatie

Meld u aan op kunstsmiit.nl/droomlied

Over het 'Droomlied van Olav Åsteson'

Enkele vrienden van Stichting Warmtgroep verzorgen een muzikale en declamatieve uitvoering van het zogenoemde 'Droomlied van Olav Åsteson'. Dat droomlied belicht het kerstgebeuren 'van een andere kant': Het brengt aan het licht wat een overleden medemens of een helderziende (bij leven) kan ervaren aan de geboorte van Jezus in de Kerstnacht en aan de Doop van Christus op Zijn Doopdag (evenzeer Driekoningenfeest) alsook aan alle twaalf nachten daartussen.

De uitvoering houdt dus inderdaad een bijzondere Kerstviering in; misschien geen professionele, maar wel een hartverwarmende en ongebruikelijke.

Het droomlied stamt uit de esoterische Noorse volkstraditie van 400 - 1040 na Christus. Het lied is door Huib Lammer (letterlijk) uit het Noors vertaald; een vertaling die geschikt is voor compositie en zang. Het droomlied is vrij uit het Duits vertaald door Munin Nederlander; een vertaling die geschikt is om op te declameren.

Op de helft van de coupletten van Lammers vertaling heeft Frans Smit een compositie voor piano en zang uitgewerkt. Samen met alt Anja van Vliet brengt hij die ten gehore. De andere helft van het lied wordt gedeclameerd door Munin Nederlander, op basis van zijn vertaling. Muziek/zang en declamatie wisselen elkaar af.

Na de opening volgt een korte introductie op het droomlied door Munin Nederlander. Dan volgt de viering zelf.

Uiteraard is de viering gratis bij te wonen, net als indertijd de geboorte van Jezus. Er zijn programma-boekjes. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe hartelijk u welkom bent. Komt u echter wel op tijd. Na de viering is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het nuttigen van een kopje koffie of thee.

* Gelieve niet te parkeren in de Kampstraat zelf in verband met omwonenden. Parkeer bijvoorbeeld op de Brink of in de straten verderop. Parkeren is veelal gratis (eventueel met blauwe kaart). Daarnaast heeft Baarn een NS station op loopafstand van het Witte Kerkje.